

## **Kerst**

Tijd van licht en vrede  
van gezellig samenzijn met elkaar  
Van onbezorgd genieten  
maar niet voor mij dit jaar  
Ik lig hier alleen in deze kamer  
een nepkaarsje geeft een sober licht  
Aan mijn infuuspaal hangt een kerstbal  
naast de zak met chemo, geen gezicht  
Terwijl buiten de kerstinkopen veel drukte geven  
is het hier binnen erg stil  
Op de menulijst staan wel speciale kerstgerechten  
maar mijn maag verdraagt nu niet veel  
De kersthits schallen uit de radio  
de tv brengt de ultieme kerstsfeer  
Het voelt fijn en verdrietig tegelijk  
mijn emoties veranderen keer op keer  
Het is wat het is, dit wordt een kerst  
die ik niet vergeten zal  
Ik maak er maar het beste van  
en droom van vrede in een stal

***Uit: Voor even weer gezond***